



Kerst op Sicilië

8 dagen v.a. **1.749,-**
reissom 1-pk v.a. 2.029,-

Pluspunten

- ✓ rechtstreekse vluchten Transavia
- ✓ toeristenklassehotels
- ✓ 7x ontbijt, 1x lunch en 5x diner
- ✓ kerstdiner en kerstlunch
- ✓ audiosysteem
- ✓ lokale gidsen
- ✓ de beste SRC-reisleider
- ✓ bijdrage SRC-bos via Trees for All

* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden

- ✓ kerststal en kerstmarkt Caltagirone
- ✓ kerststal van Custonaci
- ✓ mozaïeken van Piazza Armerina
- ✓ Vallei der Tempels in Agrigento
- ✓ barok in Ragusa en Cefalù
- ✓ Syracuse en Neapolis
- ✓ Capella Palatina in Palermo
- ✓ kathedraal van Monreale
- ✓ Griekse tempel van Segesta

Vertrekdatum 2024

- 22 december

Groepsgrootte

15-29 deelnemers

Exclusief

- ruimbagage • cabinebagage • drankjes en maaltijden tijdens vluchten • entreegelden • fooien • optionele excursies



Reisleidster Jeanet: "Elk jaar vinden er op Sicilië in de weken voor kerst bijzondere festiviteiten plaats, die vaak al eeuwenlang gevierd worden. En u maakt dat mee!"

Kersttradities en mediterrane schoonheid

Wilt u dit jaar met de feestdagen eens iets anders doen? Ga dan met mij mee naar mijn thuis Sicilië en geniet van een heerlijke kerst in een adembenemend mediterraan decor! Elk jaar vinden er op dit schateiland in de weken voor kerst bijzondere festiviteiten plaats, die vaak al eeuwenlang gevierd worden. En met die eeuwenoude kersttradities laat ik u graag kennismaken.

Natuurlijk bewondert u de beroemde Italiaanse kerststallen. In kerken, kapellen en op pleinen, overal staan deze soms bont versierde kunststukjes in de adventstijd opgesteld. Echt bijzonder is de levende kerststal in de grotten van Custonaci: absoluut de meest unieke kerststal die u ooit gezien heeft! Daarnaast struint u over sfeervolle kerstmarkten, en kunt u genieten van de traditionele panettone, de heerlijke kerstcake waar de Italianen zo dol op zijn. Tijdens deze kerstreis ontdekt u natuurlijk ook de lange geschiedenis van dit Sicilië. U geniet van de Griekse overblijfselen in Segesta en Syracuse, bewondert de prachtige Romeinse mozaïeken van Piazza Armerina en proeft de kosmopolitische sfeer in Palermo. Daarnaast bezoekt u sfeervolle stadjes als Cefalù en het mondaine Taormina. Kortom, deze veelzijdige kerstreis toont u het mooiste van mijn Sicilië in een sfeervol, mediterraan kerstdecor! Gaat u mee?

De reis in het kort

- dag 1** Vlucht Amsterdam - Catania
- dag 2** Grieks erfgoed in Syracuse en barok in Ragusa
- dag 3** Keramiek en kerstmarkt van Caltagirone, mozaïeken van Piazza Armerina
- dag 4** Vallei der Tempels en Agrigento en Normandische kerk van Monreale
- dag 5** Segesta en de levende kerststal van Custonaci
- dag 6** Kennismaking met Palermo en vrije tijd
- dag 7** Havenstad Cefalù en mondain Taormina
- dag 8** Bezoek Catania en vlucht Catania - Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op [SRC-reizen.nl](https://www.src-reizen.nl) of bel 050 - 3 123 123

Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis, verblijf in 2-persoonskamers, LO of HP, excursies, begeleiding reisleider, reserveringskosten, SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.

Exclusief entreegelden (tenzij anders vermeld).

Bekijk uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene voorwaarden op [src-reizen.nl](https://www.src-reizen.nl)



U zit goed bij SRC:

- ✓ de mooiste reisroutes
- ✓ SRC-bos via Trees for All
- ✓ de beste reisleiders
- ✓ veel inclusief in de reis
- ✓ tevreden reizigers: 8.8

SRC
Laat je méér zien