



Sri Lanka

privéreis

16 dagen v.a.
2.629,-

Dagelijks vertrek

Pluspunten

- ✓ vluchten Emirates incl. ruimbagage
- ✓ 13 dagen auto met privéchauffeur/gids
- ✓ trein Nuwara Eliya – Bandarawela
- ✓ middenklassehotels
- ✓ 14x ontbijt en 14x diner (1x bbq)
- ✓ fietstocht Polonnaruwa
- ✓ kookdemo "keuken van Sri Lanka"
- ✓ safari in Minneriya N.P.
- ✓ diverse excursies
- ✓ inclusief entreegelden
- ✓ assistentie van een lokale vertegenwoordiger
- ✓ bijdrage SRC-bos via Trees for All

Bezienswaardigheden

- ✓ Tempel van de Tand in Kandy
- ✓ koloniaal Negombo
- ✓ UNESCO-stad Anuradhapura
- ✓ Leeuwenrots Sigirya
- ✓ theeplantage in Nuwara Eliya
- ✓ Polonnaruwa
- ✓ rotstempel Gal Vihara
- ✓ Minneriya National Park
- ✓ specerijenstad Matale
- ✓ Nederlands fort Galle

Exclusief

- visumkosten • overige maaltijden • fooien • optionele excursies

Extra opties

- verlenging



Olifanten spotten in de tropen

Sri Lanka, het vroegere Ceylon, staat al sinds de tijd van de oude Grieken bekend als het paradijs op aarde. Toen de Hollanders hier in het begin van de 17e eeuw aanmeerden, waren ze ook diep onder de indruk van de weelderige begroeiing, olifanten, pauwen en de geurige kruiden en planten. Hier vindt u de overweldigende tropische natuur, prachtige palmenstranden, sprookjesachtige meren, grazende buffels op de savanne, rijstvelden en vogels in de wetlands. De mistige groene vlaktes met theestruiken zijn fotogenieke plekjes. U drinkt hier de beste thee ter wereld! In het nationale park Minneriya gaat u zelf op zoek naar de machtige gigant: de olifant. En ook als u van lekker eten houdt, zit u hier goed! Tijdens een barbecue maakt u niet alleen kennis met Sri Lankaanse keuken, maar ook met de bewoners van dit prachtige land.

De oude koningssteden met hun prachtige paleizen, stoepa's en tempels zijn ware schatkamers van boeddhistische architectuur en kunst. Een bezoek aan de Tempel van de Tand in Kandy is een van de hoogtepunten van deze reis! Ook de koloniale invloed, in het bijzonder die van Nederland en Portugal, is nog zichtbaar aanwezig. Het Nederlandse koloniale verleden ontdekt u in het historische stadje Galle. De vriendelijke bevolking, die meestal naast het Singalees ook Engels spreekt, zal u met hartverwarmende gastvrijheid ontvangen.

Tijdens deze privéreis is alles voor u geregeld! U overnacht op de mooiste plaatsen, en ook het vervoer is voor u geregeld. Met een auto met een privéchauffeur, die tijdens de reis ook uw gids is, ontdekt u dit paradijselijke land op uw eigen manier. We hebben de mooiste route voor u uitgestippeld. Onderweg kunt u zo vaak stoppen als u wilt en uw chauffeur zal u alles vertellen over 'zijn' land! Ook gaat u met de trein langs de theeplantages op de hoogvlakte Ramboda, nabij Nuwara Eliya. Een perfecte mix van de belangrijkste bezienswaardigheden, het koloniale verleden, natuur en ontspanning! Ga mee!

De reis in het kort

- | | |
|---|--|
| dag 1 Vlucht vanaf Amsterdam | dag 9 Kandy – Ramboda–Nuwara Eliya |
| dag 2 Colombo – Negombo | dag 10 Nuwara Eliya |
| dag 3 Negombo | dag 11 Bandarawela - Ella - Wellawaya - Udawalawe - Tissamaharama - Katharagama |
| dag 4 Negombo – Sigirya | dag 12 Katharagama - Galle - Hikkaduwa |
| dag 5 Sigirya – Anuradhapura – Sigirya | dag 13 Hikkaduwa |
| dag 6 Sigirya – Polonnaruwa – nationaal park Minneriya – Sigirya | dag 14 Hikkaduwa |
| dag 7 Sigirya | dag 15 Hikkaduwa - Colombo |
| dag 8 Kandy | dag 16 Colombo |

Meer informatie en boeken: kijk op SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon bij verblijf in een 2-persoonskamer. Inclusief reserveringskosten, SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.

Bekijk uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene voorwaarden op SRC-reizen.nl.



U zit goed bij SRC:

- ✓ de mooiste reisroutes
- ✓ SRC-bos via Trees for All
- ✓ alles voor u geregeld
- ✓ veel inclusief in de reis
- ✓ tevreden reizigers: 8.8

SRC
Laat je méér zien